



1e zondag 40-dagentijd C-jaar
9 maart 2025

**Vol(k) van hoop;
Buig niet,
voor geen macht!**

Lied

Heer wees mijn kracht, wees mijn hoop, wees mijn le - ven.
Heer wees mijn warm - te en wees mijn ge - voel.
Geef mij tel - kens moed om het bes - te te ge - ven,
help me te zoe - ken naar wat Je be - doelt.

1. Wees mijn licht, wees mijn dag, wees de
hand die me draagt, schrijf mijn naam in de
palm van je hand. Wees mijn zacht - ste ge -
voel wees mijn diep - ste ge - dacht, zet me
tel - kens op weg naar Uw land.



Symbool aanbrengen

Met Broederlijk Delen willen we
samen succes oogsten.
We slaan de hand aan de ploeg en
zaaien hoop op een betere
en gezondere wereld
waar elke mens toekomst vindt.
Uit dankbaarheid brengen we
een mandje met veldgewassen aan.
We bidden dat we mogen groeien in het besef
dat de aarde en het leven ons gegeven zijn.
Wij mogen voor even de aarde bewonen.
Dat wij dit met zorg doen en alle leven koesteren.

Welkom

Bidden om nabijheid

Heer, onze God, telkens weer
roept Gij ons op tot inkeer en gebed.
Wijs ons de weg om bewust te kiezen voor
Het spoor dat uw Zoon ons heeft voorgeleefd.
Hij die ons gezegd heeft:
geen brood alleen, maar liefde,
geen pracht en praal, maar eenvoud,
geen macht, maar dienstbaarheid,
geen uitdagen, maar vertrouwen.
Zend uw Geest over ons
opdat wij sterk zouden staan in de strijd
tegen onrecht en ziekelijke welvaart,

refrein



Jij die bent: 'Ik zal er zijn voor U',
Naam die zin is van ons le - ven.
Wees na - bij, wordt zicht - baar hier en nu,
groei in ons, kom in ons tot le - ven.

tegen gemakzucht en onverschilligheid.
Wij vragen het U, in Jezus' naam. Amen.

Gebed

Wij die gehoor willen geven aan uw stem, God,
worden de woestijn van deze
wereld in gejaagd.
Verwarrende stemmen verleiden ons
om ontrouw te zijn aan wat U heeft gezegd.
'Grijp je kans om de sterkste en slimste te zijn,
zet mensen naar je hand',
zo gonst het in ons hoofd.
Voor we het weten palmt het ons hart in.
Maar U houdt voor ons de ruimte open
om te ademen doorheen alle benauwenis.
Geef ons de geestesadem van Jezus,
zoon van uw welbehagen.
Amen.

Inleiding op de lezingen

*Elke mens wordt nu en dan
naar de woestijn gedreven.
Soms is de woestijn een cel,
soms een ziekbed, een ruzie of een zonde.
Maar altijd is de woestijn het innerlijk gevecht
om als mens te overleven.
Tijdens de Veertigdagentijd belicht de
eerste lezing de grote momenten van Israëls
heilsgeschiedenis. Vandaag horen we de
geloofsbelijdenis van Israël, waarin die
heilsgeschiedenis wordt samengevat.
Het evangelie verhaalt hoe Jezus in de woestijn*

op de proef wordt gesteld en aan de verleiding weerstaat.

Eerste lezing Deut. 26, 4-10

Orgel

Een moment voor de kinderen

Evangelie Lc. 4, 1-13



Homilie

Voorbeden

Met Jezus beginnen we aan de veertigdaagse tocht. Geroepen om onze keuzes uit te zuiveren, bidden wij tot God, die met ons is:

Bidden wij dat wij weerstaan aan de verleiding van overdreven luxe en comfort, want de mens leeft niet van brood alleen.

Heer, aanhoor ons, ...



Zoals God mee op weg ging met zijn volk, zo is Hij ook aanwezig in onze woestijnen. Bidden we dat wij Gods aanwezigheid ervaren, zelfs in momenten van pijn en beproeving.

Heer, aanhoor ons, ...

Bidden wij voor allen hier aanwezig.

Dat wij met elkaar verbonden zijn, bekommerd om te delen in elkaars leed en vreugde.

Dat we ook over de grenzen durven kijken en banden smeden met hen die onze hulp nodig hebben.

Heer, aanhoor ons, ...

Bidden wij voor de partnerorganisaties van Broederlijk Delen, zoals Inades-Formation in Burkina Faso, dat zij hun werk voor de boerengemeenschappen met overtuiging verderzetten.

Door wetenschappelijk onderzoek naar kwalijk pesticidegebruik, openen zij de ogen van de lokale boerengemeenschappen.

Zo zetten zij de ommekeer in en zaaien ze hoop.

Heer, aanhoor ons,...

Bidden wij:
voor hen die ziek zijn,
voor diegene die leven met een lege plaats
aan hun zijde,
voor hen die, na jaren van liefdevolle verzorging,
toch afscheid moeten nemen van hun dierbaren
(...)
Geef hen kracht en moed
om de droefheid om te buigen
en te geloven dat hun geliefde opgenomen is in
Gods eeuwige liefde.
Heer, aanhoor ons,...

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die liefde is,
die zijn prachtige schepping
aan mensen toevertrouwde.

Ik geloof in zijn Zoon Jezus
die ons heeft voorgedaan, concreet en echt,
wat God bedoelde met 'naasteliefde'.

Ik geloof dat in deze geest van liefde
mensen kunnen samenwerken
opdat deze aarde als een hemel zou worden.

Ik geloof in de mensen
die bekommerd zijn om elkaar,
die elkaar niet loslaten, samen op weg gaan,
en zo Gods droom durven waarmaken.

Offerande

Dankjewel om onze
geloofsgemeenschap
een financieel duwtje in de rug
te geven.,
Dit kan indien je wenst via je
bankapp.
Het bedrag kan je aanpassen.



Bidden bij brood van leven

God,
Gij die de Levende zijt,
Gij die er voor mensen zijt,
wij zoeken naar U
naar beelden en begrippen
om U te omvatten,
naar woorden om van U te spreken,
naar taal om van U te getuigen.
In mensentaal willen wij zeggen
wat U voor ons betekent,
wie U voor ons wilt zijn;
maar al onze woorden schieten tekort,
onze beelden doen U geen recht,
uw grootsheid kunnen wij
niet omschrijven,
uw wezen blijft voor ons een geheim.

**Toch willen wij U danken, God,
U loven en prijzen,
omdat U er voor ons bent,
omdat wij bestaan dank zij U.**

U bent voor ons als een Vader,
de Schepper die het al omvat,
de Moeder die omziet naar haar kind.
Beginsel van leven bent U,
uit U komen wij voort,
naar U keren wij terug.
Niemand heeft U ooit gezien,
maar gezicht kreeg U in Jezus,
zoon van mensen en Zoon van U.
Hij die brood voor ons is geworden,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.
Hij roept ons op tot gemeenschap ,
tot verbondenheid met U en met elkaar.

**Voed ons, God,
met Uw Geest die leven doet,
verwarm in ons wat is verkild,
maak soepel wat is verhard,
verbind wat is gebroken.
Maak ons mild en vergevingsgezind,
laat uw liefde in ons wonen.**

Gij ziet ons.
Gij hoort ons als wij bidden
met de woorden van Uw Zoon:

Onze Vader

Vredeswens

Je kan geen vrede geven aan mensen
als de vrede niet leeft in je hart.
Die vrede in je hart is niet iets,
maar Iemand, Jezus, de Christus.
Moge zijn vrede altijd met u zijn.

Inleiding op de communie

Om mee te nemen onderweg

" VASTEN "

Het is niet het meest coole of catchy
werkwoord
waarmee je vandaag kan scoren.
Er zijn heel wat negatieve connotaties
mee verbonden:
Niet snoepen, niet drinken,
niet drinken, geen vieruurtje,
minder vlees, minder genot...
En toch is dit niet de essentie van vasten.
Vasten is niet : " iets niet doen",
Maar wel; " actief anders doen".
Tijdens de vasten krijg je de kans
om je levensstijl
en je waarden en normen te bevragen
en eens op een andere manier te bekijken.
Het is een oproep om tijd en ruimte
vrij te maken
om te experimenteren.
Niet eenvoudig, maar wel
uitdagend!



Slotgebed

God van bevrijding,
met het aangeboden mandje
met veldgewassen tonen wij
dat leven niet enkel draait
om materiële welvaart.
Wij willen niet knielen en buigen
voor de machtigen.
Alleen uw grootheid willen wij dienen
en zorg dragen voor de mens naast ons,
ook in verre streken hier vandaan.
Draag ons als wij strompelen
op die onbetreden weg.
Geef ons uitzicht op uw toekomst,
elke dag opnieuw tot wij in U vervulling vinden.



Slotlied

Laat ons een bloem



1. Dit is een lied voor de men-sen die zor-gen
2. Voor wind in de wie-ken: be-slis eens-ge-zin-der!



1. dat straks on-ze aar-de nog leef-baar kan zijn.
2. Ver - keer en fa-brie-ken gaan kool-stof neu-traal.



1. Voor flo -ra, voor fau-na, voor kin-d'ren van mor-gen,
2. Aan groei zijn er gren-zen, dus mens: con-su-min-der,



1. een duur-za -me wen-ding op kor-te ter-mijn.
2. 'Goed is ge-noeg' als ver-bin-dend ver-haal.



Refrein

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is,



laat ons een boom en het zicht op de zee.



Ver - geet voor één keer hoe-veel geld een mil-joen is,



de we-reld die moet nog een eeu-wig heid mee.

Mededelingen

Zending en Zegen

Solidariteitsmaal: 30 maart

Op 30 maart is iedereen uitgenodigd voor het Solidariteitsmaal in Ons Huis. Voor een vrije bijdrage kunnen we genieten van een warme maaltijd (door vrijwilligers klaargemaakt) en beluisteren we het thema van de campagne dit jaar.

Graag vooraf inschrijven via www.sintjozeftereken.be of door je naam te noteren op de lijst in de kerk. Bellen naar het secretariaat op Tereken kan ook, bij voorkeur op maandag-dinsdag of donderdagvoormiddag: 03 776 11 07.



Vastenkalender: €3

De vastenkalender van Broederlijk Delen, kan je aankopen voor €3.

Deze kan je vinden in de kerk.

Vastenfolder:

De vastenfolder van Broederlijk Delen, is gratis mee te nemen.

Hier vind je al onze activiteiten van onze parochie in.



**HUISKAMER
GESPREKKEN**

**DONDERDAG
27 MAART 2025
14U OF 20U**

**WAT BETEKENT
HOOP
VOOR JOU?**

EEN OPEN GESPREK TEN HUIZE VAN ...

inschrijven bij Agnes M: 0472 84 52 69
agnesmaes@msn.com
vermeld ook het uur dat je komt

Volgend huiskamergesprek:
woensdag 4 juni 2025

v.u. lieve.vandriessen@telenet.be

Ook hier kunnen we elkaar ontmoeten:

Concerten: 23 maart

- 15.30u in Tereken kerk:

Het groot Akkoord (koor) o.l.v. Els Spanhove

- 16u in Sint-Nicolaaskerk:

Flanders Bach-consort met 'Messarias'

Kiemkrachtgesprek: 13 Mei om 20u
met Kristien Hemmrechts